

Doelstelling van de Stichting:

Graag willen we zoveel mogelijk vermiste honden van de straat krijgen. Dit doen we al met onze FB pagina, alleen we hopen op deze manier nog meer honden te redden. Op deze manier kunnen we ook onze zoekteams nog groter maken, en hopelijk meer materialen bij elkaar krijgen om honden te kunnen vangen. Ook willen we heel graag “baasloze” honden van de straat krijgen. Dus als er meldingen komen van een loslopende hond, dat we die ook in veiligheid krijgen. Ook hebben we vangkooien en zouden we in de toekomst heel graag een bus of caddy willen hebben om deze snel te vervoeren.

In de toekomst gaan we nog een stapje verder en willen we ook dingen zien te voorkomen! Daarom willen we in de toekomst per provincie info avonden houden. Hierin zullen wij in samenwerking met bijv dierenambulance's en stichtingen voor honden uit het buitenland, mensen gaan uitleggen hoe ze een hond moeten aanlijnen. Ook gaan we uitleggen hoe je weggelopen honden het beste kunt benaderen. En dus vangen.

Wat ook in de toekomst zal gaan gebeuren: We gaan in samenwerking met iemand die honden heeft die op honden speuren, mens en hond opleiden om dit ook te kunnen gaan doen. Workshops.

Ons doel is dus eigenlijk honden snel van de straat krijgen. Baasjes hierin ondersteunen. En mensen betere voorlichting geven. Wij als bestuur zullen hier ook geen geld aan gaan verdienen. We willen alles in de stichting stoppen.